

Heilvol KERST



Marcel



Rebecca



Joc

Gelukkig Jaar 2019



CB 2 januari 2019

Eindelijk een Congobabbel.

Ik schrijf hem « in extremis »:

- juist geteld 3 dagen voor de start van 2019,
- net 1 dag voor de « zotte Congolese verkiezingen » ...

Misschien kunnen jullie hem pas lezen « na » die twee vermelde gebeurtenissen.-, probeer mij te begrijpen.

Wekenlang **HOOPTE** ik de **sterke zekerheid** te vinden om jullie een vreugdevol KERST en een gelukkig NIEUWJAAR toe te wensen.

Maar de zekerheid is al wekenlang zoek ... toch voel ik dat zij in leven wordt gehouden door een **stille HOOP**.

Echt waar :

vanuit het « voorbije Kerstgebeuren » wens ik jullie allemaal van harte

een Heilvol JAAR 2019 !

Ik doe het met onze drie kleinsten Marcel, Rebecca en Joachim.

Toen ik van mijn verlof genoot in België, vervoegden zij onze groep weeskinderen in Malole-Kananga.

Midden al die onzekerheid trek ik mij dagelijks op aan die ontembare levenslust van onze 63 kinderen:

zorgeloos tuimelen zij, gekkend, in het zand; sjotten zij op de zelfgemaakte voetbal; knuffelen zij de snikkende kleuters; slurpen zij gulzig aan de maïspap; dansen zij, zot van geluk, om de gekregen koek; spelen zij met palmtak en stok « soldaatje ».

Ondertussen merken zij niet, zoals wij, dat de « echte soldaten » juist buiten onze omheining, de stegen en wijken van de stad, onveilig maken.

Sedert vorige week worden grote troepen militairen uit de hoofdstad Kinshasa, naar het binnenland gedropt. Ze jagen het volk terug de schrik op het lijf. Ze komen zekerheid brengen rond de verkiezing die op zondag 30 december doorgaat.

Dan duiken wij, hoogst waarschijnlijk, in een nieuwe periode van instabiliteit.

Onmogelijke gebeurtenissen kregen wij te verwerken in de voorbije weken:

- op de kieslijsten staan 8 miljoen frauduleuze kiezers zonder vingerafdrukken op hun kieskaart,
- het volk moet digitaal gaan kiezen, maar het kreeg nog nooit een kiescomputer te zien ... laat staan, te gebruiken. In onze buurt van Malole weet men zelfs niet of die « machines » wel aangekomen zijn. Wat wordt dat in de dorpen ???
- op veel plaatsen werd het kiesmateriaal « gewild of niet » in brand gestoken,
- stemkantoren worden verplaatst naar onbekende oorden,
- de verkiezingen werden al ettelijke keren uitgesteld.

Slechts vorige week liet de nationale kiescommissie (CENI) weten dat de verkiezingen opnieuw verschoven werden van 23 naar 30 december.

- Drie dagen geleden heeft diezelfde nationale commissie de verkiezingen in 3 streken uitgesteld tot maart 2019. Het gaat om Beni, Butembo (Noord-Kivu) en het territorium Yumbi (Mai-Ndombi). Het gaat daar om 1,25 miljoen Congolezen (op 40 miljoen in totaal). Zij zullen hun nieuwe president niet kunnen kiezen want de definitieve uitslagen zouden al midden januari 2019, aangekondigd worden.

« KAN NIET » zeggen de oppositieleiders. Voor hen is dat duidelijk een maneuver van de CENI ten voordele van de dauphin van Kabila. Het gaat inderdaad om plaatsen en streken waar de oppositie de meerderheid zou halen.

WAT ZAL HET WORDEN ??

Bewust houden wij ons ver van al dat « rot politiek gedoe » ... onmogelijk om er een eerlijke lijn in te trekken.

AFWACHTEN en verder HOPEN.

Midden de decembermaand ging onze aandacht en onze liefde naar een « nieuwe tweeling » van 1 jaar oud. Ziek en ondervoed werden de kleintjes bij ons binnengebracht door een ontredderde vader. Drie maanden geleden verloor hij zijn vrouw in een fatale malaria-aanval. Hij probeerde zijn kleintjes in leven te houden ... maar ongelukkig gaf hij toe dat hij er niet in lukt... gezien de onzekere toestand. Stilletjes aan komen zij « **thuis** » bij ons.



Ook in donkere tijden komt de KERSTBELOFTE van BEVRIJDING op ons af. **Er is HOOP EN LICHT.**

Mijn geloof is een diepmenselijke werkelijkheid :

- het omarmt de kwetsbaarheid van elk kind en van elke mens
- het ziet de rotte plekken in mijn eigen hart ...

In de erkenning van mijn eigen kwetsbaarheid en ook van die in elke mens, mogen wij ELKAAR IN BESCHERMING nemen.

Ook in deze onzekere, donkere tijd wordt ons de BELOFTE gedaan dat wij « **echt thuis** » kunnen komen in deze wereld.

DAT GEEFT HOOP en BRENGT VERLICHTING.

HEILVOL NIEUWJAAR aan iedereen.